

Voor altijd in ons hart...

De Heer

Edouard Bosmans

Weduwnaar van mevrouw Hilda Van Loock

Geboren te Mechelen op 27 november 1935,
rustig ingeslapen op 9 mei 2020 in WZH Ambroos te Hofstade.

Omwille van deze uitzonderlijke situatie heeft het afscheidsmoment
plaats op de strooiweide van het Crematorium Daelhof te Zemst,
gelegen aan de Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil-Zemst
op donderdag 14 mei 2020 om 13 uur.

Samenkomst aan de ingang van het Crematorium om **12.45 uur.**

Dit melden u met diepe droefheid:

Dominique en Ilse Bosmans zijn zoon en schoondochter

Wij willen oprecht graag onze huisartsen Dokter Weymans en Dokter Bartels
bedanken voor de zorg en steun .

Een speciale dank gaat uit naar Koen Swinnen en het voltallig personeel van woning
Diependael van WZH Ambroos voor de mooie tijd en goeie zorg en begeleiding die ze
papa Ward de laatste maanden van zijn leven nog bezorgden.

Correspondentie:
Familie Bosmans
Wippendries 7
1982 Elewijt

Pa, vandaag nemen we afscheid van jou.
In Corona tijd is dat niet gemakkelijk daarom willen we jou verhaal graag op deze manier vertellen.
Je werd geboren te Mechelen op 27 november 1935 als zoon van Marcel Bosmans en Maria De Bie.
Het grootste deel van je jeugd bracht je door op het voetbalveld.
Eerst als speler bij Racing, dan bij Elewijt, waar je later ook trainer werd.
In de beginperiode bij FC Elewijt werd je verliefd op de dochter van de secretaris. Hilda Van Loock,
het mooiste meisje uit het dorp, was de liefde van je leven. September 1961 beloofden
jullie elkaar eeuwige trouw.

Al gauw werd jullie geluk compleet toen jullie enige zoon Dominique een jaar later ter wereld kwam.
Een geweldige en lieve zoon waar je alles voor over had.
Jij was altijd Dominique's steun en toeverlaat.

Je hele loopbaan heb je gewijd aan de RTT, nu Proximus en na je pensioen ging je studeren.
Veel en hard want opgeven of falen dat wou je niet.
Verkeerskunde, tuinarchitectuur, meubelrestauratie, tekenacademie.
Enkele van je mooie creaties hangen aan bij ons aan de muur in jullie huisje.
We zijn er trots op!
De tijd die overbleef was door de jaren heen voor je honden, je vrouw en Dominique jou,
neen onze Nicky,...en zijn zeilboot.

Helaas begon de sterke, actieve man die je was stilletjes te vervagen tot een schim van jezelf.
Je geheugen liet je steeds meer in de steek waardoor je soms heel angstig en onrustig was.
Dominique was nu jou troost en enige houvast.
In september 2019 gaven we jou zorg uit handen en vertrouwden je toe aan woon- en zorghuis Ambroos.
Een enthousiast en geweldig team stond dag en nacht voor je klaar om je de beste zorg te geven.

Toen Nick en ik je in november kwamen vragen of we mochten trouwen verscheen een grote glimlach op je
gezicht, ja zoon, ja meske, (zo noemde je mij steeds)!
Zoveel sprak je de laatste tijd niet meer met ons, maar je dat vol overtuiging horen zeggen deed zo'n deugd.
Jou goedkeuring was voor ons heel belangrijk en voor jou was het waarschijnlijk een grote opluchting.
Weten dat alles goed gaat met je zoon is altijd je prioriteit geweest.
Wees maar gerust pa, met ons gaat het goed.
We zijn heel gelukkig samen.
Jullie huisje en tuin is stilletjesaan opgeknapt. We dragen er zorg voor.
Het zal voor altijd onze warme thuis blijven.

Het laatste dat wij drietjes een paar dagen geleden nog samen hadden was een vage glimlach en onze handen
die mekaar stevig vasthielden...helaas moeten we die nu stilaan loslaten...

Waarschijnlijk heeft ons make hierboven al een goed fleske Champagne koud staan.
Geniet er maar samen van en geef haar zeker een dikke knuffel van ons beide!

Wij beloven je voor altijd goed voor elkaar te blijven zorgen en vergeet niet dat op een dag jou Dominique en ik
ook naar daar zullen komen.
Als het ooit zover is vergeet en dan ook geen fleske klaar te zetten he.

Tot ziens pa, tot ziens Ward.
Je zoon en jou "meske".